



Μήνυμα Εκδότη



Άγγελος Παγκράτης

Ιδρυτής και Πρόεδρος της ΑΛΛΗΛΟΝ
Επισκέπτης καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νίκαιας-Γαλλίας
Πρώην πρέσβης της ΕΕ στην Αργεντινή και στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου

Αγαπητά μέλη, φίλοι και φίλες της ΑΛΛΗΛΟΝ,

Το περιοδικό μας συνεχίζει την θετική του εξέλιξη. Το παρόν τεύχος έχει βελτιωμένη γενική παρουσίαση, γραφιστικά και εικόνες και κυρίως εξαιρετικά ουσιώδες περιεχόμενο.

Από τα γενικά άρθρα του, αυτά των Γ. Κορκόβελου καθώς και του Γ. Κουκάκη είναι πραγματικές αναφορές σε βάθος χρόνου το καθένα για το θέμα του. Τα όπως πάντα εύστοχα και χρήσιμα κείμενα του αρχισυντάκτη μας καθώς και καλά επιλεγμένες μόνιμες στήλες από το βήμα ερευνητών, το βήμα φοιτητών, τις νεανικές ματιές, και το mentors' corner συμπληρώνουν το γενικό μέρος του παρόντος τεύχους.

Το σημερινό ένθετο με τίτλο «Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη» αποδείχθηκε το μέχρι τώρα πιο δημοφιλές ένθετο μεταξύ των υποψηφίων αρθρογράφων μας, Μελών, Μεντόρων και φίλων της ΑΛΛΗΛΟΝ. Από την συμπυκνωμένη σοφία του ενθέτου δανείζομαι τα ακόλουθα σημεία:

- a.** Το ένθετο εκτενώς υπογραμμίζει ότι η προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη είναι μια πολύ σημαντική βάση κι ένα πραγματικό εργαλείο για την πρόοδο ευρύτερων συνόλων, μιας εταιρίας, ενός οργανισμού, του δημόσιου τομέα, του κοινωνικού συνόλου κλπ.
- b.** Από την Ζωή Νικητάκη: «Μεγαλώνω σημαίνει τα σκλαβωμένα λεφτερώνω, ότι σκιερό το μεταμορφώνω και στην καρδιά μου φτιάχνω ένα εργαστήριο μαγικό, που το αδύνατο κάνει δυνατό».
- c.** Από την Μαρία Θεοδώρου: Με άλλα λόγια, το σχολείο οφείλει και πρέπει «να διδάξει τα νέα άτομα μεταξύ άλλων να κατανοήσουν ότι αν δεν ενδιαφερθούν τα ίδια για την κοινωνία στην οποία ζουν, τότε δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Ή μάλλον θα το κάνουν τα ακατάλληλα άτομα».
- d.** Από τον προσκεκλημένο εκδότη μας Δ. Ηλιόπουλο: «οι στόχοι είναι πολύ σημαντικοί γενικότερα στην προσωπική μας ανάπτυξη, μας βοηθούν να μη μένουμε στάσιμοι και να βελτιώνουμε κομμάτια της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς μας τα οποία εμείς έχουμε επιλέξει».
- e.** Από τους Δόντα και Καρυώτου: την σημασία στόχων με αξίες SMART-V.
- f.** Τέλος από το μήνυμα του Ειδικού εκδότη την αναφορά στην μεγαλύτερη Ζωή, όπου ανώτερη ζωή είναι η συνειδητή ζωή.

Αυτή είναι βέβαια μια αυθαίρετη επιλογή δική μου, η μόνη αποστολή της είναι να ενθαρρύνει τον καθένα και καθεμία από εσάς να κάνετε την δική σας. Στο σύνολό του το ένθετο είναι μια εξαιρετικά πλούσια πρόσκληση σε όλους να βελτιωθούμε σαν άτομα, και να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας – και την πατρίδα μας.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνεισέφεραν στην πραγματοποίησή του τεύχους τούτου.